

GEMEENSCHAPPELIJK VIEREN VAN DE GEBAREN VAN LOURDES

Dit jaar nodigt het Heiligdom u uit om de gebaren van de volksvroomheid te beleven die het hart vormen van het ondernemen van een bedevaart naar Lourdes.

Deze gebaren zijn degene die Bernadette zélf verricht heeft tijdens de verschijningen : de grot binnengaan en de rots aanraken, drinken en zich wassen met het water van de bron, en een kaars in de hand nemen.

Deze gebaren kan men individueel beleven, maar dit jaar nodigen we u uit om ze te beleven als een gemeenschappelijke en kerkelijke onderneming.

Hieronder vindt u enkele aanreikingen om u te helpen om deze geloofsgebaren in uw bedevaart te beleven.



Het gebaar van de Rots

Deze viering die u wordt aangereikt is erop gericht om het hart van de bedevaarders in staat te stellen om de doorgang door de Grot te beleven als intens innerlijk gebeuren (en niet een eenvoudig bezoek). Deze viering is opgebouwd uit twee delen: een moment van voorbereiding in een plaats van samenkomst, bijvoorbeeld na afloop van een eucharistieviering of onderricht, en daarna de doorgang door de Grot.

Dit aanbod kan men beleven met de ganze bedevaartgroep of in kleinere groepen.

De doorgang door de Grot gebeurt altijd in stilte.

BEGROETING

Voorganger:

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

R/ Amen

Voorganger:

De Heer zal bij u zijn.

R/ De Heer zal u bewaren.

INLEIDING

De voorganger of iemand anders richt zich tot de gemeenschap met deze (of met andere gelijkaardige) woorden:

Hier, in deze Grot, is de Maagd Maria, de Moeder van God, achttien maal verschenen aan Bernadette Soubirous, tussen 18 februari 1858 en 16 juli van datzelfde jaar.

Hier heeft Bernadette de uitnodiging ontvangen van de Dame: "Wilt u mij het genoegen doen om hier gedurende veertien dagen naar toe te komen?" (3^{de} verschijning).

Binnen in de Grot bevindt zich de waterbron die Bernadette ontdekt heeft nadat de Dame haar gevraagd had: "Kom drinken en kom u wassen aan de bron" (9^{de} verschijning).

Op deze rots werd de Basiliek van de Onbevleete Ontvangenis gebouwd, in antwoord op het verzoek van de Dame: "Ga zeggen aan de priesters dat er hier een kapel gebouwd zou worden en dat men hier in processie naar toe zou komen" (13^{de} verschijning).

Hier heeft de Moeder van God haar naam onthuld op 25 augustus 1858: "IK BEN DE ONBEVLEETE ONTVANGENIS" (16^{de} verschijning).

WOORD VAN GOD

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Mt 16, 13-19

Toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen was, stelde Hij zijn leerlingen deze vraag: 'Wie is, volgens de opvatting van de mensen, de Mensenzoon?' Zij antwoordden: 'Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten.' 'Maar gij', sprak Hij tot hen, 'wie zegt gij dat Ik ben?' Simon Petrus antwoordde: 'Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.' Jezus hernam: 'Zalig zijt gij Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard maar mijn Vader die in de hemel is. Op mijn beurt zeg ik u: Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen en wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat gij zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn.'

HOMILIE

De homilie wordt gehouden door een gewijde bedienaar : bisschop, priester of diaken.

OVERWEGING

Ps 46

**R/ De Heer van de hemelse legers is met ons,
een veilige burcht is ons Jacobs God.**

De Heer is voor ons een vesting en toevlucht,
een machtige hulp in de nood.

Zo zijn wij niet bang, al kantelt de aarde,
al vallen de bergen in zee;

Al raast en kookt ook de branding,
en beukt zij de rotsige kust:

**R/ De Heer van de hemelse legers is met ons,
een veilige burcht is ons Jacobs God.**

Een stroom van water verkwikt Gods stad,
het heilig verblijf van de Allerhoogste.

Die stad staat onwrikbaar, want God is daarbinnen,
God staat haar terzij als de dag begint.

Al schreeuwen de volken en woelen de landen,
al ratelt de donder en siddert de grond:

**R/ De Heer van de hemelse legers is met ons,
een veilige burcht is ons Jacobs God.**

Komt nader en ziet wat de Heer heeft gedaan,
zijn wondere werken op aarde.

Hij slaat elke oorlog op aarde neer;

Hij breekt de bogen, versplintert de speren,
de strijdwagens steekt Hij in brand.

‘Weest niet halsstarrig, erkent Mij als God,
als vorst van de volken ei, heerser der aarde.’

**R/ De Heer van de hemelse legers is met ons,
een veilige burcht is ons Jacobs God.**

DOORGANG DOOR DE GROT

*De doorgang door de Grot gebeurt in een gewijde stilte. Wanneer de be-
devaarders de Grot binnengaan worden zij uitgenodigd om een kruiste-
ken te maken, te kijken naar de bron, de rots aan te raken, hun hart te
openen voor Onze-Lieve-Vrouw en haar een intentie toe te vertrouwen.
Wanneer men de Grot buitengaat, kan men een buiging maken naar
het beeld van Onze-Lieve-Vrouw en daarbij de stilte te bewaren.*

Het gebaar van de Rots

Gebed dat de bedevaarders kunnen bidden wanneer ze bij de Grot aankomen:

Maria, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, u blijft tegenwoordig in deze Grot en hoort het gebed van uw kinderen. De enen schenkt u hier vertroosting, en anderen stelt u in staat om hun roeping in het leven te ontdekken en schenkt u de kracht om er antwoord op te geven.

Zoals Bernadette treed ik vandaag binnen in deze heilige plaats, in navolging van de immense menigte die niemand tellen kan, vanuit alle naties en talen.

Als de Moeder van Jezus en als Moeder van de Kerk kijkt u ieder van ons aan als de unieke persoon die we zijn. Houdt uw blik op mij gericht en moge het licht van uw Zoon wonen in mijn hart en mij vrede schenken.

"Gegrüßet seist du, Maria..."

"Weest gegroet, Maria"...

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, bid voor ons!

Heilige Bernadette, bid voor ons!





Het gebaar van het water

Deze viering kan gebeuren in de 'tuin van de waterkraantjes' voor een kleine groep, of op een andere plaats naargelang van het aantal deelnemers.

BEGROETING

Voorganger:

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

R/ Amen

Voorganger:

De Heer zal bij u zijn.

R/ De Heer zal u bewaren.

WOORD VAN GOD

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

Joh 7, 37-39a

Op de laatste en grootste dag van het feest stond Jezus daar en riep met luider stem: 'Als iemand dorst heeft, hij kome tot Mij; wie in Mij gelooft, hij drinke! Zoals de Schrift zegt: 'Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.' Hiermee doelde Hij op de Geest, die zij, die in Hem geloofden, zouden ontvangen.

HOMILIE

De homilie wordt gehouden door een gewijde bedienaar : bisschop, priester of diaken.

BELIJDENIS VAN HET GELOOF

*Het bijzondere van het gebaar van het water bestaat in de hernieuwing van de genade van het Doopsel. Daarom is het belangrijk om een geloofsbelijdenis uit te spreken. Wanneer een priester of diaken de be-
devaarders begeleidt, zal men de belijdenis van het geloof verrichten in de vorm van een dialoog. Zo niet, kan men het Symbolum van de Apostelen zeggen.*

Het is natuurlijk ook voor iemand die niet gedoopt is, om het gebaar van het water te verrichten. Men is dan vrij om al dan niet te antwoorden op de vragen die gesteld worden.

De voorganger richt zich tot de deelnemers:

Beloof gij u te allen tijde te verzetten tegen kwaad en onrecht om in vrijheid te leven als volk van God?

R/ Ja, dat beloof ik.

Beloof gij u te verzetten tegen de bekoring van zonde en onrecht, zodat het kwaad zich niet meester maakt van u?

R/ Ja, dat beloof ik.

Beloof gij de Heer uw God te dienen en naar het voorbeeld van Christus uw naaste te beminnen?

R/ Ja, dat beloof ik.

Geloof gij in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde?

R/ Ja, ik geloof.

Geloof gij in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, gestorven en begraven is, die uit de dood is opgestaan en zit aan Gods rechterhand?

R/ Ja, ik geloof.

Geloof gij ook in de heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven?

R/ Ja, ik geloof.

HET GEBAAR VAN HET WATER

Voorganger:

Laten wij de heilige Geest aanroepen vooraleer we het gebaar van het water verrichten.

Lied (of gebed) tot de heilige Geest.

Het gebaar van het water

De voorganger of iemand anders richt zich tot de gemeenschap met deze (of met andere gelijkaardige) woorden:

Op 25 februari 1858, tijdens de negende verschijning, heeft Onze-Lieve-Vrouw deze woorden toevertrouwd aan Bernadette Soubirous:

"Ga drinken aan de bron en ga er u wassen".

Wij zijn hier nu samen om – in navolging van Bernadette en van talloze bedevaarders die komen van de ganse wereld – dit gebaar te verrichten. De "bron", dat is God de Vader die ons zijn eigen Zoon, Jezus Christus, heeft gegeven.

De "bron", dat is de persoon van Christus die zichzelf schenkt aan ieder van ons: "Als iemand dorst heeft, hij kome tot Mij, en hij drinke" (Joh 7, 37-38).

De "bron", dat is de persoon van de heilige Geest: "Wie van het water drinkt dat Ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer; integendeel, het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven" (Joh 4, 14).

Lied tot de heilige Geest.

De voorganger of iemand anders vervolgt:

Drinken van het water van de Grot en er zich mee wassen, betekent ons openstellen voor de Vader, de Zoon en de heilige Geest die met ons in ontmoeting treden.

Drinken van het water van de Grot en er zich mee wassen, betekent vragen aan de Heer dat Hij ons ontvankelijk maakt voor zijn Woord en voor de Sacramenten van de Kerk die bron van leven zijn.

Drinken van het water van de Grot en er zich mee wassen, betekent zich laten omvormen door de genade van de bekering en ons laten verzoenen met God en onze broeders en zusters.

De voorganger verricht het gebaar van het water, gevolgd door alle aanwezige gelovigen.

Men drinkt van het water uit de holte van zijn handen en brengt water aan op zijn gezicht.

Tijdens het gebaar van het water, kan men bijvoorbeeld het Ave Maria de Lourdes zingen.

ONZE VADER

Wanneer allen het gebaar van het water verricht hebben, zegt de voorganger:

Verenigd in één en dezelfde Geest durven wij zeggen: Onze Vader...

ZEGEN

Voorganger:

De Heer zal bij u zijn.

R/ De Heer zal u bewaren.

Voorganger:

Op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en van de heilige Bernadette, zegene u de almachtige Heer : de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

R/ Amen

AFSLUITEND LIED

Men kan zingen: "De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt" (Zingt Jubilate 410), "Wie ingaat tot dit water" (Zingt Jubilate 606) of een ander lied.





Het gebaar van het licht

BEGROETING

Voorganger:

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

R/ Amen

Voorganger:

De Heer zal bij u zijn.

R/ De Heer zal u bewaren.

INLEIDING

De voorganger of iemand anders richt zich tot de gemeenschap met deze (of met andere gelijkaardige) woorden:

Waarom dragen de bedevaarders in Lourdes een kaars en steken ze een kaars aan?

Tussen de vele mogelijke antwoorden, zijn dit er enkele:

Om zich de ervaring van Bernadette eigen te maken die gedurende vijftien van de verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw een kaars droeg.

Omdat de kaars verwijst naar zijn/haar Doopsel waardoor hij/zij de waardigheid heeft ontvangen van 'kind van God'. Herinneren we ons dit woord van Jezus: "Gij zijt het licht der wereld" (Mt. 5, 14).

Omdat hij wil dat – eenmaal hij/zij het heiligdom heeft verlaten – zijn/haar gebed nog voortgaat na zijn vertrek.

Omdat hij/zij een genade heeft ontvangen, en zijn/haar hart zich op die manier opent voor de hoop op een nieuw leven dat de Heer hem/haar heeft beloofd.

Het gebaar van het licht

Die eenvoudige kaars is op die manier de concrete uitdrukking van het geloof van iedere bedevaarder. Door ze een plaats te geven te midden van de andere kaarsen, weet hij zich ook volkomen deel van de Kerkgemeenschap. Hij wordt geroepen om missionaris te worden van de genade die eigen is aan dit heiligdom.

Deze kaars die wordt aangestoken in het heiligdom of thuis is een krachtige uiting van de levende God in een wereld die gesecculariseerd is.

Op de dag van ons Doopsel heeft de priester of diaken een kaars aangestoken om uitdrukking te geven aan ons toebehoren aan de Kerkgemeenschap. Moge dit licht van het geloof ons vergezellen tot op de dag van onze zalige wederopstanding.

WOORD VAN GOD

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

Lc 2, 25-32

In die tijd leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon, een wetgetrouw en vroom man, die Israëls vertroosting verwachtte, en de heilige Geest rustte op hem. Hij had een godsspraak ontvangen van de heilige Geest dat de dood hem niet zou treffen voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd. Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen. Toen de ouders het kind Jezus daar binnenbrachten, om aan Hem het voorschrift der Wet te vervullen, nam ook hij het kind in zijn armen en verkondigde Gods lof met de woorden: "Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd, dat Gij voor alle volken hebt bereid; een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël".

HOMILIE

De homilie wordt gehouden door een gewijde bedienaar : bisschop, priester of diaken.

GEBED

Na het beëindigen van de homilie wordt de kaars aangestoken die de ganse bedevaartgroep vertegenwoordigt, of steekt elke bedevaarder zijn kaars aan. Op dat ogenblik kan de voorganger bidden:

Voorganger:

Het gebaar van het licht

Jezus, "Licht geboren uit het Licht, ware God geboren uit de ware God". Bernadette zegde ons: "Ik zag een mooie jonge vrouw, gehuld in licht, die me aankeek en me toelachte".

Dit licht van de Onbevleete Moeder is de weerglans van uw Licht, U die het kwaad, de zonde en de dood hebt overwonnen!

U, de verrezen Christus!

Vandaag zet ik mijn kaars neer in deze kaarsenkapel.

Vandaag of wat later zal ze opbranden in uw aanwezigheid.

Moge ze licht schenken aan mijn vreugde, mijn erkentelijkheid, mijn dankbaarheid, aan uw vergeving en uw immense barmhartigheid.

Moge ze licht schenken aan mijn twijfels, en mijn zorgen, mijn kwetsuren, mijn lijden en mijn verlies opbranden!

Zij symboliseert ook mijn wensen, mijn verwachtingen en mijn meest geheime verlangens.

Moge de stormen van het leven de vlam van de liefde nooit uitdoven!

Moge ik worden zoals deze kaars: brandend van liefde voor U en voor mijn broeders en zusters!

U die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, bid voor ons!

Heilige Bernadette, bid voor ons!

Gedurende enige tijd overweegt men een psalm (bijvoorbeeld Ps 27) of wordt een passend lied gezongen: 'Vriendelijk licht van de heilige glorie' (Zingt Jubilate 801) of 'Vriendelijk licht dat heel de dag' (Zingt Jubilate 803) of 'Licht dat ons aanstoot in de morgen' (Zingt Jubilate 825) of 'Licht, ontstoken aan het donker' (Zingt Jubilate 438).

